

Livet i Hedvig Eleonora del 4

Vårterminens kurs fick avbrytas p g a risken för coronasmitta. Men i höst hoppas vi kunna fortsätta föreläsningsserien om livet i vår församling från äldsta tider till våra dagar. Med många bilder berättar Johan Haage om hus, människor, skolor, butiker, företag och mycket annat. Avsnitten är i princip fristående, så det går bra att ansluta sig när som helst. Höstens avsnitt har följande huvudrubriker:



Rumsfil hos fröknarna Cedergren, Riddargatan 1. Foto Lennart af Petersens 1960.

Gatu- och kvartersnamn

Vilka var Nyberg, Almlöf och tyska bagaren? Bakom de gamla gatu- och kvartersnamnen döljer sig ofta en intressant historia. Gator som Skeppargatan och Kaptensgatan och kvartersnamn som Sjömannen och Havsfrun påminner om stadsdelens marina förflutna. Östermalmstorg vid korsningen av de gamla huvudstråken Storgatan och Nybrogatan blev tidigt Ladugårdslandets mittpunkt. Älgen, Råven och andra vilda djur finns som kvartersnamn norr om Karlavägen. Kanske är det närheten till Kungliga Djurgården som har inspirerat? (Avsnittet påbörjades under vårterminen)

Gamla hem i Hedvig Eleonora

Ett besök i ord och bild i några hem i församlingen från olika tider, bl a i det gamla hörnhuset Artillerigatan/Kaptensgatan, där Hilma Bäckström växte upp på 1840-talet. På den tiden levde även välbärgade familjer mycket enkelt i vardagslag. Mer storslaget var det kring sekelskiftet i hemmen vid Strandvägen som hos greve Mörner i nr 7A. En arkitekt lät på 1930-talet inreda en ”idealisk ungarbostad” åt sig i det nu rivna Folkan-huset vid Östermalmstorg.

Tid: Fredagarna 2 och 16 oktober, 6 och 20 november samt 4 december kl 10.30–ca 12.45

Plats: Församlingshuset, Jungfrugatan 2, BV.

Pris: 500 kr för hela serien

Upplysningar och anmälan: johan.haage@gmail.com eller 070-247 53 68

Stockholms- glimtar



Karlaplan mot Strindberghuset. Foto: Lennart af Petersens 1960.

Vid Ladugårdslandets yttersta gräns

Stockholms gamla tullstaket mot Kungl Djurgården gick norr om nuvarande Östermalmsgatan, och själva tullstationen låg mitt på Karlaplan. Området var länge en mycket lantlig och avlägsen del av staden. När August Strindberg 1901 flyttade in i ”röda huset” vid Karlavägen hade han fri utsikt över fält och tobaksland ända bort mot Lidingö. Gärdet har gamla militära traditioner och var i mer än 250 år arméns viktigaste övningsplats.

Från Söderport till Slussen

Slussens egentliga historia börjar med de medeltida försvarstornen, och genom Söderport gjorde Gustav Vasa sitt intåg i Stockholm. I början av 1600-talet hade försvarsanläggningarna spelat ut sin roll, och nu gällde det att ordna genomfarten i Söderström. Den första slussen var klar omkring 1640 och ersattes av nya byggen under 1700- och 1800-talen, vilka i sin tur avlöstes av de nu rivna funktionalistiska klöverbladen.

Kanske hinner vi också med:

Kring Mariatorget

Torget, som tidigare hette Adolf Fredriks Torg, anlades på 1760-talet efter den stora Maria-branden. Platsen var länge ganska oansenlig, men mot slutet av 1800-talet fick torget en parkliknande utformning, skulpturer restes och ståtliga hus byggdes. Vid S:t Paulsgatan låg den Monténska såpfabriken bakom ett mycket påkostat bostadshus, som ännu står kvar, märkvärdigt välbevarat.

Tid: Fredagarna 9 och 23 oktober, 13 och 27 november samt 11 december kl 10.30–ca 12.45

Plats: Församlingshuset, Jungfrugatan 2, BV.

Pris: 500 kr för hela serien

Upplysningar och anmälan: johan.haage@gmail.com eller 070-247 53 68.